

**BAREND
DE
AREND**



DOOR: LISE BRANDS & BILLY-JAY HOLLART

BAREND DE AREND..

An illustration of an eagle's nest. The nest is a cup-shaped structure made of brown twigs and straw, perched on a thick brown tree branch. Inside the nest, three light brown, speckled eggs are arranged in a row. The tree has several large, rounded green leaves. The background is a solid light blue color with two white, cloud-like shapes. The text is written in a black, handwritten-style font over the right side of the image.

in een arendsneest lagen drie eitjes
elk kuikentje wachtend om uit te ko-
men en de wereld te verkennen.
een van deze eitjes is Barend.

Nu ligt er nog maar een ei in het nest en dat is Barend. Hij wacht geduldig tot het zijn tijd is om uit te komen. Met een zachte tik breekt Barend eindelijk door zijn schaal heen, klaar om de wereld te begroeten die buiten het nest wacht.





Terwijl zijn broer en zus zitten te spelen zit Barend nog steeds onhandig in zijn nest worstelend om zijn evenwicht te bewaren en zijn vleugels te strekken.

Moeder arend heeft haar ogen gericht op haar kleintjes. Met zachte aanrakingen en een geruststellende melodie zorgt ze voor haar kleintjes, terwijl ze hen aanmoedigt om hun vleugels uit te slaan en de wereld te verkennen.



in de stilte van de nacht strekt de
duisternis zich over het land. We-
ken zijn voorbij gegaan sinds Ba-
rend uit zijn ei kwam en in de
verborgen diepte van de duister-
nis is Barend gegroeid, sterker
en wijzer geworden.

Met gespreide vleugels staat Barend hoog in de boom, zijn hart bonzend van de opwinding en angst terwijl hij zich klaarmaakt om te vliegen. Hoe hard hij het ook probeert, het lukt hem niet. Hij kijkt toe terwijl zijn familie langzaam uit het zicht verdwijnt.





Met een eenzame blik kijkt Barend om zich heen, omringt door de koude en stille winter. Hij fluistert tegen zichzelf 'als mijn familie mij niet kan leren vliegen, zal ik andere dieren vragen of zij mij dit kunnen leren.'





Barend kijkt hoopvol naar het konijn en vraagt voorzichtig :
'zou jij mij misschien kunnen leren vliegen?' Het konijn kijkt
verbaasd terug en schudt zijn hoofd 'Sorry Barend maar
ik ben net zo onhandig in de lucht als jij.'



Barend kijkt verwachtingsvol
naar het hert en vraagt 'Denk
je dat jij me kunt leren vliegen?'
Het hert glimlacht vriendelijk en
antwoordt 'Sorry lieve Barend
maar ik ben een aardse ren-
ner, ik ben niet gemaakt voor de
lucht'



Barend kijkt hopeloos naar de rode beer en vraagt 'zou je me alstublieft kunnen leren vliegen?' de beer kijkt naar Barend met vriendelijke ogen en schudt zijn hoofd 'ik vrees dat ik daartoe niet in staat ben grote vriend, ik heb geen vleugels.'

'maar geef niet op er zijn vast andere dieren die je kunnen leren vliegen' zegt de rode beer.



Barend kijkt vol verwachting naar de pauw, overtuigd van zijn eigen gedachtegang

Jij hebt prachtige veren, 'kan jij me misschien leren vliegen' vraagt Barend.

De pauw schudt zijn kop. 'Vliegen is iets wat alleen vogels zoals jij kunnen vrees ik, mijn veren zijn enkel voor de Sier' vertelt de Pauw.



Met een kalme en wijze stem zegt de pauw 'Je kunt meer dan je denkt als je maar in jezelf gelooft dan ben je al halverwege.'

'Als niemand mij kan leren vliegen dan doe ik het zelf wel..' zegt Barend.

Barend staat op de rand van de klif, zijn hart bonzend van vastberadenheid. 'als niemand mij kan leren vliegen, zal ik het zelf proberen.' fluistert hij tegen zichzelf.

Hij springt en..

Met een zucht van bevrijding strekt Barend eindelijk zijn vleugels uit en stijgt op in de lucht, zijn hart gevuld met vreugde en verwondering. Terwijl hij boven het schitterende landschap vliegt, voelt hij eindelijk de tranen van geluk over zijn gezicht glijden, beseffend dat hij eindelijk de vrijheid heeft gevonden waar hij zo lang naar zocht.



Barend realiseerde zich dat er geen grenzen meer zijn voor zijn dromen en dat je alles kan als je maar in jezelf gelooft.

FINDE

BAREND DE AREND..

DIT VERHAAL GAAT OVER EEN JONGE AREND DIE NIET KAN VLIEGEN.

HET GAAT OP ZOEKTOEGT NAAR ANDERE EN VERSCHILLENDE DIEREN IN DE HOOP DAT HUN NIEM KUNNEN LEREN VLIEGEN.

ZOU DIT LUKKEN?

DE SCHRIJVERS VAN DIT VERHAAL ZIJN LISE BRANDS EN BILLY JAY HOLLART

